



SA
AL
C
M
I
D
E

Så er endnu et år gået,
et vil gerne ønske alle i
et rigtigt godt nytår !!
Vi starter igen i uge 2



Spejdere i 101 år

STREKKE S I G E N S

Januar 2009
17. Årgang

Nu skal i bare hører.....

Sikke en uge - jeg har næsten ikke fået noget at spise hele ugen. Til gengæld har jeg fået mig en ny ven. Jeg så ham i fjernsynet i går - og han ligner mig rigtig meget: han er brun, han har pels, han kan godt li' at sove i menneskesenge, og så han kan kun li' usund mad - helt ligesom mig. Han hedder Bruno - kender I ham ?

Han er godt nok mest glad for pomfritter - jeg kan bedre li' slik og kager, ved I nok. Men jeg tror alligevel godt, at Bruno og jeg kunne blive rigtig gode venner.

Men altså - hende Clara og hendes familie - de er godt nok lidt kedelige. Ingen slik overhovedet har jeg fået. Ikke før søndag morgen, og da var jeg så afkræftet af sult, at jeg næsten ikke kunne spise noget af det, for jeg havde slet ikke fået noget ordentlig at spise hele ugen. I hvert fald ikke ret meget.

Tirsdag morgen fik jeg godt nok serveret lidt havregrød - hvad mener I - havregrød - til en bæver, som mig ? Det gad jeg godt nok ikke at have noget af.

Måske var jeg heller ikke så sulten, for om natten havde jeg sneget mig ind i slikskabet og spist så meget chokolade, at jeg blev helt træt og faldt i søvn inde i skabet. Her fandt Clara mig om natten, for hun vågnede ved, at jeg var væk fra hendes seng.

Tirsdag fik familien risengrød - men de glemte at give mig noget. Og onsdag fik de pizza - men det fik jeg heller ikke noget af.

Fredag var der slikdag - det havde jeg selv hørt Clara sige - ih, hvor jeg glædede mig. Men selvom Clara fik slik, glemte hun helt at give noget til mig. Og lørdag faldt der heller ikke noget af, for Clara og Nathalie tog i teatret og så Kardemommeby - og der lå jeg helt alene tilbage i huset.

Da blev jeg klar over, at jeg var nødt til at gøre noget selv, så det ikke endte med, at jeg svandt helt ind og blev lige så tynd som en kartoffelskræl: Så jeg gik på jagt i skabene. Og ved I, hvad jeg fandt: En pose med træstammevafler - så kan det ikke blive meget bedre for en bæver, kan I tro!

Men søndag morgen fik jeg altså lidt slik - 5 stykker - og så et særligt stort stykke. Det gemte jeg til sidst - men fy-da-føj, hvor var det surt. Det var helt orange og bådformet, men MEGET surt. Det skulle jeg ikke have mere af - det smagte alt for sundt. Og til frokost gav Clara mig et stykke agurk - ét stykke var rigeligt til mig - alt det der sunde, kan jeg altså ikke li'!

Men ved I hvad: De der træstammevafler har jeg faktisk ikke spist - men jeg har taget dem med. Skal vi ikke del dem nu ? Og så håber jeg meget, at jeg i denne uge kommer hjem til en familie, hvor de lidt bedre har forstået, at det der frugt og grønt - det er ikke mad for bæverfar!

Med kærlig hilsen
Bæverfar

Fra besøget hos Clara.



Opdatering af kontaktblad for jeres børn som er indmeldt i Vigar Stamme.

Når I kommer tilbage fra en veloverstået juleferie, vil der ligge nye formularer/kontaktblad som vi vil bede jer om at udfylde. Vi har konstateret at de informationer som vi ligger inde med, ikke altid er fuldt ud opdateret, så nu starter vi på en frisk.

Formularerne vil ligge klar i spejderhytten efter nytåret, så tag en formular og udfyld den med det samme, gerne mens I venter i spejderhytten, jo hurtigere., jo bedre.

Glæder os til at se jer.

Mange hilsner fra lederne i Vigar.

Forældrenes spejderaften

Som led i at vi ledere prøver at åbne op for Vigars hemmeligheder om hvad vi gør men glemmer at sige, vil vi invitere jer forældre til en hyggelig aften torsdag d. 26. februar kl. 19 i Hytten.

Vi har faktisk mange faste rutiner som spejderture, der hvert år ligger bestemte uger og weekender.

Ritualer i de enkelte enheder (bæver, ulv, spejder).

Vi åbner op for hemmeligheder som:

Hvad lærer man i hvilke enheder og skal man altid have gummistøvler med på tur?

Hvorfor skal man som spejder pakke i rygsæk når vi tager bussen?

Hvorfor bruger vi klippekort til spejder?

.... Og mange andre spørgsmål vil vi svare på denne aften, samt dem du selv medbringer.

Der vil selvfølgelig være hygge med godt til maven og ganen og så kan du også få en sludder med dit barns spejderkammerats forældre.... Vi bor jo alle i Hvidovre og er en stor familie, så du har nok hilst på dem før.

Med spejderhilsen Lederne

Hej alle-sammen

Her hos spejderne er vi i gang med at tage mærket : Knobbinder !
Vi binder en masse forskellige knob og laver en masse knob relaterede lege.

Vi lærer om første hjælp og hvordan man gør i pressede situationer.

Vi lærer hvordan man laver bål og finder spor i skoven.

Vi lærer også om forskellige koder og hvornår og hvordan man skal bruge dem.

Ellers laver vi bare hygge og leger sjove lege.

Vi har lige været på en sjov lejr, hvor vi havde det rigtig hyggeligt og sjovt !

Hilsen de glade spejdere :-)

Ps: vi støtter spejderne (os selv) og børnehjælpsdagen ved jule lotteriet

Husk pengene og de sidste lodder (dem er der jo ingen af vel) til det første møde i 2009

Nytårs parade !!

Det foregår søndag den 25 januar 2009

Vi mødes ved Risbjerg kirke kl. 9.45 efter gudstjensten er der gadekamp -vi skal bare vinde- efter gadekampen er der pølser og sodavand.

***Du skal bare møde op -
så Vigor kan vinde pokalen !!***

Stor spejder hilsen
Ruth



Spejderfestival eller ej?

Hvad skal dit barn lave til spejder?

Er du vores nye kasserer?

... og andre vigtige beslutninger kan du blive medbestemmer af.

Vil du være med til at bestemme om der skal være en årlig Spejderfestival som afløser til Folk & Fæ, så mød op til næste Grupperådsmøde d. 2. februar kl. 20 i Hytten. Mødet er for ledere og grupperødder, der er spejderforældre eller har interesse i spejderarbejdet og det bliver som altid hyggeligt med kage, kaffe, the og øl og vand. Ud over spørgsmålet om en kommende Spejderfestival vil der til mødet i februar også være valg af kasserer, da vi desværre sige farvel til Jan som gruppens kasserer, og vi håber at der er én af jer forældre der vil tage over!

Et Grupperåd er spejdernes svar på en bestyrelse, og det er den der tager beslutninger omkring spejderarbejdet for jeres børn og hvilke andre aktiviteter (deriblandt indtægtsgivende) der skal foregå i gruppen. I forældre er meget velkomne til at møde op og få medansvar.

Alt spejderarbejde foregår frivilligt og vi ledere og grupperødder holder gruppen oppe på eget initiativ, da vi gerne vil bidrage til at også jeres børn får del i glæderne ved at være spejder.

Men vi kunne godt tænke os lidt hjælp fra jer forældre til at spejdergruppen fortsat kan holdes oppe og i gang.

Med spejderhilsen
Grupperådet

Aktiviteter for 2009 i Vigar Stamme

Januar

Uge 2 Første møde i år
25 Nytårs parade

Februar

26 Forælderaften

Marts

7 - 8 Hytte vedligeholdelse

April

2 Start af salget på lillebror lotteri
17 - 19 Bæver/ulve weekend
23 - 24 Hente ting til spejderloppen
25 Spejderloppen

Maj

21 Kræmmermarked på Bellahøj
23 Kræmmermarked på Bellahøj
25 Slut af salg på lillebror lotteri

Juni

1 Fri lufts gudstjeneste
Uge 24 Sidste møde inden ferien
18 Afslutning med grill arrangement for hele familien

Juli

Uge 28 Sommerlejr
og sommer ferie

August

20 Første møde efter sommerferien med opryknings ceremoni

Bæverne:

Jesper Lund Tlf. 27 30 81 48
Klasse: bhk. - 1. baever@vigar.dk
Mandag 18.30 - 20.00

Ulvene:

Jeanette Lund Tlf. 27 37 87 40
Klasse: 2. - 3. ulv@vigar.dk
Tirsdag 18.30 - 20.00

Spejderne:

Susan Holdt Tlf. 26 27 27 07
Klasse: 4. - 8. spejder@vigar.dk
Onsdag 19.00 - 21.00

Seniorerne:

Keld Blom Nielsen Tlf. 40 45 64 03
Klasse: 9. - ? rover@vigar.dk
Torsdag 19.00 - 21.00

Gruppen:

Gruppeleder / post adresse

Morten Lund gruppeleder@vigar.dk
Stenstykkevej 44
2650 Hvidovre
Tlf. 36 77 22 61

Ledermøde

Første mandag i hver må-ned kl. 20.00

Kasserer:

Jan Bjørnholt Tlf. 36 49 82 61
kasserer@vigar.dk

Formand:

Ruth Jacobsen Tlf. 36 49 68 05
formand@vigar.dk

Mødested

HYTTEN
Sydkærsvej 16
2650 Hvidovre
Tlf. 36 77 60 42

Redaktør / layout:

René Kreilgaard Tlf. 26 70 69 50
vigarsstemme@vigar.dk

Red.

